

Cath: Au, gilde hij toen iets op zijn kop prikte

Stevie : kijk... die vogel wil hem opeten

Cath : Stopppppp. Riep de gehaktbal en rolde onder een bosje struiken

Stevie : Dat is wel pech voor die vogel

Cath : De vogel strekte zijn vleugels en vloog teleurgesteld weg

Stevie : Wat heeft die gehaktbal geluk gehad!!!

Cath : Ja, maar het was niet veilig in de bosjes  
Hij voelde iets kriebelen van achteren

Stevie : Haha Aan zijn kontje....

Cath : Een kleine egel snuffelde aan zijn kontje

Stevie : Wil hij hem opeten?

Cath : De egel vroeg of hij een klein hapje mocht nemen

Stevie : En, mocht hij dat?

Cath : Natuurlijk niet Hij wilde de wijde wereld in

Stevie : Die is wel wat van plan, hè

Cath : Hij rolde verder tot hij tegen een poot van een kat botste

Stevie : Dat is wel erg dom van die gehaktbal