

Ik

An was mijn lievelingstante

Ze was één van de zes zussen van moeder

Met haar man Tom en een onhandige tekkel woonden ze een paar
straten verder op

De andere zussen woonden her en der verspreid over het land

Ik kan mij de gezichten nog net voor de geest halen

Mijn neefjes en nichtjes kon ik me helemaal geen beeld bij vormen
Aangezien we geen contact meer hadden zou dit beeld in de toekomst
niet veranderen

Dat was een vervelend gevoel dat ik alleen met An kon delen

Zelfs mijn oma, van mijn vaders kant,

die aan het eind van de straat woonde

was voor mij een vreemde vrouw geworden

Ondanks dat mijn moeder moeilijk in omgang was, waren er nog
een paar jaar in mijn herinnering dat alles nog redelijk goed was

Mijn oma woonde nog in haar ouderlijke huis

Opa was al lang geleden gestorven

De broer van mijn vader en zijn vrouw trokken bij haar in

Het huis was groot genoeg om haar een eigen woonruimte te geven

In de jaren die kwamen werden mijn nichtjes hier geboren

Zelf was ik er nog niet

Wel mijn broers waren al in de wereld gezet

Het zou niet meer zo lang duren of ik zou ook

het dachtlicht zien

Of ik hier zo blij mee was?

De dag van mijn geboorte werd altijd genoemd als

'Dat was een ongelukje'

Een niet geplande zwangerschap

En toch was ik me er van bewust dat ik er absoluut mocht zijn
op deze wereld

Op een dag zou ik dit huis verlaten en mijn eigen leven leiden

Er heerste altijd een competitieve strijd

Als jongste in een kennisarm gezin was het soms moeilijk te
overleven

Daarom was het ook moeilijk voor hun om trots te zijn op onze
prestaties omdat ze onbekend waren met opgeleide mensen

Mijn vroegste herinneringen

staan later in het leven dan bij ieder ander kind

Het gebruik van gesproken dialogen was in ons huis een
zeldzaamheid

Mijn ontwikkeling liep daardoor grote schade op waarvan ik
zeker last had op het eerste onderwijs dat ik mocht genieten op de
basisschool

Meerdere malen werd ik hiermee geconfronteerd

Niet wetend dat 'IK' de afwijkende factor was

In de komende jaren zal er een innerlijke strijd worden
om me te ontwikkelen

en te zijn wie ik werkelijk ben

Sue

Hoofdstuk 1

8 jaar geleden

Mattie begon om zich heen te kijken
Het sleuteltje was nergens te bekennen
Met zijn grote groene ogen keek hij me vragend aan
Voor het eerst maakte ik een afweging
die nog niet eerder aan de orde was geweest
Mijn diepste geheimen stonden in dit rode boekje
Helemaal voor mij alleen
En nu stond ik op het punt ze voor het eerst te delen
met mijn nieuwe vriend
Mijn ogen verkenden de kamer
en verstarde
bij een rijtje met planten



Dit was Mattie niet ontgaan
Welke is het, vroeg hij en wachtte gespannen af
Mijn blik verraadde me
Mijn ogen starden naar de derde pot
Een klein handje graaide er behoedzaam in
Al snel glinsterende er iets

Een klik doorbrak de stilte in de kamer
Het rode boekje klapte open
Verschillende kleuren verwarmden de bladzijden

Ik ging terug naar het begin van het boek
De eerste woorden waren van mijn dierbare tante An

Dit boek is voor mijn lieve Sue
Schrijf hier maar je diepste geheimen in
Maar als ze te moeilijk zijn dan kom je
naar mij toe
Ik zal er altijd voor je zijn
liefs
An

Die woorden hadden op dit moment nog niet zoveel betekenis
Ik dacht dat de wereld om mij heen
zo hoorde te zijn

An wist wel beter.
Ondanks dat ze kinderloos was gebleven
had ze toch een mooi moederinstinct
Helaas begon ik haar woorden in de komende maanden te begrijpen
veel eerder dan ik had verwacht
stond ik bij haar op de stoep