

En of alles anders werd!!

Ik merkte dat er verandering op komst was. Er vielen namen die ik nog niet eerder gehoord had. Maddie, Becky. Wie waren dat? Steeds vaker hingen die woorden in de lucht. Er werd druk getelefoneerd.

Daarbij was iedereen ontzettend veel met me bezig. Vleesjes werden me toegestopt met een vreemd voorwerp erin. Dat liet ik er natuurlijk uit vallen tot grote ergernis van mijn baasje.

Het vreemde voorwerp, pil genaamd, werd in een klodder van pindakaas geduwd en daarna zo ver mogelijk in mijn keel gedropt.

Kokhalzend en smakkend vond de pil een weg naar binnen.

Water werd tot mijn mand gebracht en het allervervelendste was de pasta met energie erin. Meerdere malen per dag moest ik hier een vingertop van opeten. De pasta bleef maar aan mijn tanden plakken.

De resten stapelden zich op in mijn mond. Telkens als ik mijn mond open deed kwam de plakgeur me tegemoet.

Ik probeerde me te vermannen om dit tafereel te voorkomen.

Het leek wat te lukken, maar schijn bedriegt.