

Hoofdstuk 1

Pff.

Laat me met rust. Altijd dat gewekker.' Ik sta wel op'.

This nog veeel te vroeg 🕒.

'**AMAI**'. Hoef maar uit mijn bed te rollen, wassen, eten en dan over te steken.

Te laat komen is er niet bij als je tegenover de school woont.

Wie koopt er ook een huis tegenover een school!!!
Iedereen weet dan precies wat je doet en of je zelfs nog in je pyamabroek loopt. De gordijnen gaan hier om 6 al open. Kruipend ga ik langs het raam. Stel je voor dat hij me ziet wat een afknapper zou dat zijn. Silly in **pyjama** met hondesloffen en een warhoofd.

Ja, vlechten, daar houdt hij van
Altijd even eraan trekken, zachtjes, zodat niemand het ziet
Ja, hij vind mij leuk. Niet jullie!!!



Ohh, eerste les, Biologie, haha, daar zie ik **hem** weer.
Mmmm. lang. Blond. Blauwe ogen. Niet zo slim maar wel zeer funny.

Mijn boeken vliegen de tas in
wat een rommel toch.
Zo ben ik

Silly me

Hoofdstuk 2

Wat een zootje.

Joehoe.....! Waar is toch mijn rode trui?
Ik kan toch vandaag niet wat anders aandoen.
Zou die nog in de was liggen? Had moeder weer zo'n
dag dat ze er 'niet' aan toe is gekomen?
Da's funest voor mijn image. Duhhhh!!!!
Ze snapt er ook niks van.



tring..... trrrrrr....

Wie kan dat nu weer zijn. Middenin mijn truien crisis.

Ohh een app van Jorien.

Vanavond naar de film??

O 'holey shit'



Naar de film!! Welke zal ze bedoelen???

Toch niet naar 'Don't miss this Story'. Omg... das geweldig.

Tjee Dan moet ik opschieten.

Hoe laat zal het zijn?

T'is niet waar hè, bijna 10 uur.

Alweer te laat.



Zachtjes klop ik op de deur. Ik blijf gespannen luisteren.

Ja.... ?? Binnen!!!!!!

Met een overrode kop kom ik het lokaal binnen

Heyyyy !!!!!!



Aha juffrouw Sue.

Fijn dat u ook even komt!

Wat kan ik voor u doen?

Nog eens alles herhalen misschien?

IK DACHT HET NIET

Blijf na de les maar eens even zitten dan geef ik je een brief mee naar huis

Aj, das het laatste wat ik nodig heb.

Dat zal geen filmpje worden.

In mijn ooghoek zie ik hoe hij naar me kijkt.

Een gevoel van een nog rodere kop overvalt mij.

Snel ga ik zitten en probeer de rest van de les zo min mogelijk aanwezig te zijn

'Maar helaas'



Juffrouw Sue, zegt Dhr Gompers
vorige week hebben we de Evolutietheorie besproken van de mens
Graag wil ik van u nog eens horen waar we het precies over gehad
hebben.

'Dat kan niet waar zijn'
Dat doet tie expres
Zachtjes begin ik wat te stamelen maar ik weet dat ik hier niet
mee. wegkom.



Sorry, juffrouw Sue, dat is voor niemand te verstaan.
Kom maar eens voor de klas staan en probeer het nog maar een
keer.

Schuchter kijk ik om me heen. Iedereen staart me aan in
afwachting wat ik ga doen.

Rustig sta ik op en loop naar voren.

Vol vertrouwen en met een hartslag van over de Max staar ik naar
mijn medescholieren

In mijn ooghoek hoor ik al het gegiegel van Yvon en Chantal.

Domme ganzen.

Die weten het verschil niet eens tussen een varken en een kip.
Misschien als ze zich zelf eens wat beter bekijken zal er een wereld
voor ze open gaan

Mijn hersenen draaien overuren

Hoe red ik me hier uit

Opeens zag ik dat Jorien wel heel raar begon te doen

Het leek wel of ze uit een dierentuin ontsnapt was.
Niet-begrijpend keek ik haar aan en moest een glimlach onderdrukken
wat bedoelt ze toch?

Dhr Gompers begon wat luidruchtig te kuchen en wilde net van zijn
stoel opstaan

Juffro....

Ehhh. Snel begon ik wat tijd te rekken om een paar gevormde woorden
in mijn brein te ordenen

Toen ik mijn mond opendeed stroomden de woorden over mijn lippen
van mens naar aap naar Darwin.....

Dat had je niet verwacht hè Gompie!!

Met mijn laatste woorden
keek ik nog snel naar Jorien

Je hebt me gered AAP.



Hoofdstuk 3

Hey Sue . Wat moest die Gompers nog van je.

Nieuwsgierig keek Jorien me aan

Och , of ik deze brief thuis wil laten tekenen.

Dat kan ik vandaag zeker niet doen.

Daar gaat mijn filmpje voor de rest van mijn leven

NeeDit moet ik anders aanpakken.

Met mijn brief diep in mijn tas stak ik de straat over.

Dit had ik vandaag niet goed aangepakt.

Thuis aangekomen stak ik mijn kop in de ijskast.

Pff... Niks bijzonders zoals altijd.

Bemant met mijn tas op mijn rug en een droog koekje klom ik de trap
op naar mijn kamer.

Alles was opgeruimd en blonk als een spiegel

wat had ik daar een hekel aan

Nooit eens wat privacy.

Iedere week werd alles van de plaats gehaald en gepoetst.

Op die dag nam ik al mijn spullen mee naar school waar niemand wat
mee te maken had.

Soms verstopte ik spullen onder mijn matras. Hopende dat het daar
veilig zou zijn

Zo ook een foto van mijn denkbeeldige blonde vriend.

Met moeite haalde ik mijn boeken uit de tas en keek door het raam naar
buiten.

Daar stond ze dan.

Een mens wat mijn moeder blijkt te zijn.

Hoofdstuk 4

10 jaar geleden

Het is een regenachtige dag in september. De wind guurt tussen de bomen.

Mijn gordijn gaat lichtjes op en neer.

Elke keer schijnt er door de kier het licht van de straatlantaarns naar binnen.

vandaag is een bijzondere dag.

Na 2 jaar op de peuterschool te hebben doorgebracht ga ik vandaag naar de basisschool

wat had ik me hier op verheugd.

Helaas is hier weinig van terecht gekomen.

Samen met de buurtkinderen ging ik op weg

Op school aangekomen werd ik door alles overdonderd

Daar stond ik dan, helemaal alleen

De andere kinderen vergezeld door hun moeder, stonden ongeduldig in de rij

Daar had ik niet over nagedacht

Ik ging er vanuit dat iedereen alleen naar school zou gaan

Eenmaal in de klas aangekomen zat ik al gauw alleen in mijn bankje

Omdat we met een oneven aantal waren, bleef ik helaas dit schooljaar alleen zitten

wat begon ik een hekel aan school te krijgen



Heden

Al was ik alleen op mijn kamer,
nooit voelde ik me er op mijn gemak

Stiekem begon ik op de zoektocht naar de brief van Gompers.

Ergens onderin de tas opgefrommeld vond ik hem.

Vanavond, na de film, zal ik meerdere pogingen moeten
ondernemen om een goed vervalste handtekening te produceren
Aangezien ik al vaker van dit talent gebruik had gemaakt zal het
deze keer ook niet zo lang duren om een mooie creatie weer te zetten

Tijdens mijn zoektocht in mijn tas kwamen de verschillende
voorwerpen ook weer tevoorschijn die ik nu weer voor een paar dagen
op mijn kamer zou kunnen laten.
Één van deze voorwerpen is mijn dagboek



Lief Dagboek

Ik weet niet waarom mij altijd alles
overkomt
maar vandaag was weer zo'n dag die ik
liever snel wil vergeten
Het begon weer net zoals altijd op mijn
verjaardag
Niemand wist het,
zelfs mijn eigen ...der

De tijd slenterde voort
Stipt om 17.00 wordt het eenvoudige diner op tafel gezet
Altijd genoten we van groente in blik
Van verse groente had ze nog nooit gehoord
Of was het, dat gemak de mens dient
Er werd nooit veel gezegd aan tafel
Eten was een noodzaak en geen gezellige aangelegenheid
Een kwartier later begaf ik me weer naar boven in afwachting om
naar de film te gaan

Mooie kleren had ik niet dus omkleden had weinig nut
Alles was zo goedkoop mogelijk en zeker al uit de mode

Binnenkort als ik 16 wordt ga ik mij een bijbaantje zoeken
Dan kan ik zelf bepalen wat ik aan zal doen
Als mijn eerste centjes arriveren sta ik al met één voet in de hippe
kledingzaak en daarna in de shoeshop
Al jaren droom ik van deze dag

Al een tijdje zit ik voor me uit te staren en laat de beelden voorbij
komen

Opeens schrik ik op naar de realiteit
Ik moet opschieten
Jorien verwacht me om half acht
Ik pak de huissleutel en zeg nog even goedendag
Helaas reageert er niemand
Ik trek de deur achter me dicht

Hopelijk duurt de film eeuwenlang