

Hoofdstuk 5

Stipt half acht sta ik bij Jorien voor de deur
Bij het afsluiten van mijn fiets hoor ik de gezelligheid binnen
Een paar minuten blijf ik er naar luisteren

Er wordt wat gerend, geschreeuwd en gelachen
Jorien heeft altijd veel plezier met haar zussen en broer
Hun huis heeft een ruime gezellige kamer met een piano erin en een
vaste trap naar boven

De keuken is vaak het middelpunt waar iedereen graag zit
Hier worden aan tafel gesprekken gevoerd die gehoord werden

Met een warm gevoel van trots belde ik aan
Ik had gelukkig wel Jorien

Ik werd door iedereen hartelijk gegroet
Het kleine broertje klom gezellig bij me op schoot terwijl Anne achter de
piano kroop en serieus begon aan haar oefeningen

Dat wil je eigenlijk niet van kortbij meemaken

Ze raast over de toetsen of ze de trein nog moet halen
Jop deed zijn handen over zijn oren

Tjee

Wat een herrie

Maar toch was ik stiekem jaloers op deze situatie

Dit zal ik thuis nooit meemaken

Snel verman ik me want Jorien heeft haar jas ook aan om te vertrekken
Ze neemt van iedereen afscheid

Fijne avond, wordt er nog geroepen