

De kofferbak ging open en een speciale loopplank werd opengeklapt zodat ik gemakkelijk de auto kon verlaten.

Naarstig ging men op zoek naar een bak met water. Helaas stond deze al de hele dag in de zon en was behoorlijk troebel

Mijn weerspiegeling leek nergens meer op
Toch nam ik een paar likjes om de aandacht van mij af te wenden

Een jonge meid ,genaamd Sigrid, stelde zich voor en raakten ze in gesprek

Nog steeds was alles een raadsel voor mij.

De komende minuten viel er een stilte. Sigrid verliet ons en ging de schuur in die bewaakt werd door de grote hond.

Het was een komen en gaan van auto's. Honden werden afgegeven en opgehaald

Een kleine dwergpincher, die eigenlijk de naam hond niet mag hebben, was zo enthousiast dat hij zijn blaas niet meer in bedwang had. Het spoot eruit, helemaal over de jurk van de eigenaar.

Ik zag dat ze een kreet onderdrukte

'Viespeuk', ging er door me heen. De jurk werd wat drooggedept en met een gelig accent vertrokken ze in hun dure porche.

De deur van de schuur ging open. Een schuchtere hond vergezelde Sigrid.