

Het was niet druk op straat, dus konden we naast elkaar fietsen
Jorien begon druk te kletsen over haar zusjes en broertje
Dat het altijd zo druk in huis was
Nooit eens een moment voor jezelf
Bij deze woorden sprongen de tranen in mijn ogen
Wat verlangde ik naar die momenten, die er helaas nooit van zullen
komen



Snel veegde ik een traan weg
'Is er iets, vraagt Jorien
Nee, niks.. er vloog wat in mijn oog
Is al weer goed



De draad werd weer snel opgepakt door Jorien
Voor we het wisten stonden we de fiets al af te sluiten
en gingen we de Bios binnen.

Zo vaak kwam ik hier niet. Snel probeerde ik alles in me op te
nemen zodat ik straks alles zou kunnen noteren in mijn dagboek
Grote ingelijste posters van de filmsterren hingen in de gangen
Bij de kassa lagen folders over de komende premières
Snel griste ik een exemplaar uit het bakje en stopte het in mijn jas
Straks kan ik hier nog even over na genieten

Eenmaal een kaartje gekocht liepen we naar het middelpunt van de
Bios

Hier kochten we wat fris en popcorn
Met de handen vol liepen we de zaal binnen
Wauw, wat groot
Waar zullen we gaan zitten?
Bovenin natuurlijk, daar zie je alles het beste
Samen beklommen we de gang naar boven
Onhandig lieten we de zitting van de stoel omlaagklappen

De avond kon beginnen

Er bleven maar mensen binnenstromen
En dat voor een doordeweekse dag
Families samen, vrienden en vriendinnen, maar ook een enkeling
alleen
Gelukkig was ik op dit moment niet alleen
Ik keek even stiekem opzij naar Jorien
Wat had ik geboft met haar
Ooit zal ik dit tegen haar zeggen maar nu nog even niet
Ze weet niet dat ik vaker verdrietig ben over hoe het er in mijn leven
uitziet

Snel zet ik dit verzwaarde gevoel opzij en maak plaats voor de komende
uren van plezier
Het wordt langzaam donker in de zaal
We checken nog even of we alles goed hebben neergezet
De Titel van de film komt in beeld

Don't miss this Story

De minuten vlogen voorbij
Voor ik het in de gaten had gingen de lampen al aan voor de pauze
Ik keek even naast me naar Jorien
Die was druk in haar tas aan het rommelen
Stiekem had ze van thuis wat binnengesmokkeld
Samen genoten we van de chips en van ons avondje uit

Het doek werd wederom verlicht en de pauze was om
Toch nog even genieten van de laatste drie kwartier

Na de aftiteling pakten we onze spullen en fietsten we even luidruchtig
naar Joriens huis

Het was rustig bij haar binnen.

De deur ging al open voor we de sleutel in het slot hadden

Joriens moeder begroette ons hartelijk en ze vroeg nog even of we het leuk hadden gehad

Ik pakte mijn fiets en maakte de weg naar huis

Hier stak ik zelf de sleutel in het slot

De stilte overmande me even

Ik ging de kamer binnen en begroette mijn ouders

De stilte bleef in de kamer hangen

Alweer voelde ik het verdriet waar ik ook mee vertrokken was

Ik pakte nog een glas water en vertrok naar mijn kamer

Daar wachtte mijn dagboek op mijn mooiste verhalen

Gretig begon ik, de avond, te omschrijven

De bladzijden vlogen voorbij en voor ik het wist was het al laat in de nacht

Snel kleepte ik me om en kroop in bed

Morgen begon de dag weer vroeg

Ik viel al snel in slaap

Toen ik in de morgen wakker werd was mijn eerste gedachte

HOLY SHIT

De brief voor Gompie

Helemaal vergeten

In Paniek vloog ik uit mijn bed

Ik keek op mijn wekker

Wederom was ik aan de late kant

Dit kon ik zo snel niet oplossen

Hoofdstuk 6

Al woonde ik tegenover de school, toch had ik het naar een kunst
verheven, om geregeld te laat te komen
Alles op alles zette ik vandaag dat dit niet zou gebeuren
Ik kleepte me aan, griste de borstel door mijn haren
Greep wat boeken bij mekaar
En stormde de trap af naar onderen
In een flits drong ik mijn hersenen binnen om te checken
of ik alles, goed opgeborgen,
had achtergelaten
Het was gelukkig vandaag niet nationale poetsdag
Dus mijn spullen waren veilig
Buiten bij mijn fiets werd ik overmand door paniek

De brief.

Waar had ik die gelaten
Alsof ik een foto voor me zag speurde ik mijn kamer af
Nergens kon ik de brief ontdekken

**Ik wil ik u verwittigen dat uw dochter meerdere
keer in de week te laat op school verschijnt
Dit gedrag kunnen we als schoolbeleid niet
accepteren
Sue zal de komende week een half uur eerder op
school zich moeten melden en de hiervoor staande
poetsstraf uitvoeren
De komende week geïnformeerd te hebben**

Op school gooide ik mijn tas op de eerste tafel die ik tegenkwam
Sommige scholieren die langs liepen hielden even in en keken
belangstellend naar wat ik aan het doen was

In mijn ooghoek zag ik Jorien op me afkomen

'Wat ben je in hemels naam aan het doen' zei ze iets te luïdruchtig

Nu werden we van meerdere kanten bekeken
Dat had ze beter niet kunnen doen
Mijn kop werd zo rood als een tomaat

Jorien, niet doen, fluïsterde ik
Ik ben die brief aan het zoeken
Die van GOMPERD

Als ik die niet vind ben ik de klos

Het was moeilijk om Jorien stil te krijgen, maar nu was zo'n moment
aangebrosen

'We hebben nog maar heel even
De zoemer zal zo gaan
We moeten al richting lokaal gaan'

Jorien maakte aanstalten om mijn spullen terug te doen in mijn tas
Ga jij maar al, zei ik met een bibberende stem
Ik kom zo wel na

Met tegenzin pakte Jorien haar spullen en liep richting de gang waar
haar lokaal zich bevond

Nu moest ik een afweging maken

..... ik ging richting.....???