

Cath : Hey Stevie Heb ik je al eens verteld over het lekkere kleine gehaktballetje

Stevie : Nee Cath .. Dat kan ik mij niet herinneren

Cath. : Nou, dat gehaktballetje wilde niet opgegeten worden

Stevie : Haha. Dat geloof ik graag

Cath : Luister nu maar even

Stevie : oke!! Ik luister

Cath : Het gehaktballetje zag hoe een jongen hem wilde prikken

Stevie : Oei. Dat zou zeker pijn doen

Cath : Stilllll. Je verpest mijn verhaal

Stevie .: Vertel verder

Cath : Hij schrok zich wild. Hij stuiterde van het bord af zomaar op de grond

Stevie kijkt naar de grond. Daarna oogcontact met Cath

Cath : Helemaal tot aan de deur

Stevie : Rolde hij naar buiten?

Cath : Ja. Hij rolde zomaar de tuin in