

We reden de straat uit en maakten een bocht naar links

Ik hieldde een beetje mee in de bocht

Verdorie, ik lig hier ook nog !!! , ging er door me heen

Nog herstellende van de bocht belandden we op de rotonde die driekwart genomen moest worden

Mijn poten vlogen de lucht in. Gelukkig had ik mijn blaas nog geleegd anders was het zeker een natte boel geworden

Voor in de auto werd er druk gepraat. De woorden bereikten me niet. Alleen een paar letters hingen in de lucht

Het voor mij bekende terrein werd verlaten. De auto maakte vaart. Een blik door de achterrauit verried dat we op de autoweg waren

Zoeff zoeff zoeff. Blauw wit zwart groen. We raasden overal voorbij

Van het gehobbel begonnen mijn oogleden zwaar te worden. Luid getoeter kwam niet voorbij mijn oorschelp. Mijn bewustzijn verviel in een mooie droom
Het leek wel of mijn ogen zich net gesloten hadden of ik werd ruw wakkergeschud. .

Een onnatuurlijke houding zorgde ervoor dat ik mij even moest oriënteren waar mijn poten de kofferbak moesten aanraken

Een enorme hond voor een schuur trok mijn aandacht
Dat past noooooit in onze auto